

19C/
Isa P.4

Endnu
en
stor



familie: 13 mennesker. Isa bor hos sin bedstemor i 2 store huse med 4 kæmpe rum. Hun var desværre ikke hjemme da vi kom forbi. Men vi mødte

de andre børn. Joel (storebror) var så ked af det. De kan ikke betale hans skolepenge igen så han er hjemsendt ind til de betaler. Han elsker sin skole og var så ked af det. Kender i en som mangler et sponsor barn så sig endelig til. Joel er en af de første på listen. Det var ryddeligt og fint over alt. Kun deres sko lå ude og lige så snart vi ankom, hentede de en stol til mig. Bag huset var der stor banan plantage.

21/ Kevin Kigozi P.4

Turens største bedrøvelige historie. Kevins mor er død. Hans far er smuttet fra hans nye kone og har efterladt sine 3 børn hos hende. Hun tager hævn på ham ved at mishandle børnene. Den ældste smuttede til faster først. Så gik det rigtigt ud over nr. 2 knægt. Ingen vand til vask af tøj eller sig selv. Må ikke sove inde, men ude og uden tæppe. Har kun det tøj han går i og det er skoleuniformen. Men det værste var, at ville han have aftensmad, skulle han tage i mod 10 meget hårde slag med kæppen. Ingen slag ingen mad. Han kom altid sent i skole fordi de skulle passe de små inden de måtte gå. Han var hunde kold, beskidt og kæmpe mærker og sår efter slagene. Til sidst stak han af og faster fandt ham. Nu var kun Kevin tilbage. Han havde ikke fået så mange prygl endnu, men alt det andet var det samme. Da han blev kaldt til samtale hos os, hentede faster ham, og stedmoderen sagde, at gik han med faster skulle han aldrig komme tilbage. MEEEEEN faster har simpelthen ikke råd til ham også. Så nu er han kommet på kost skole. Jeg kunne simpelthen ikke andet, så må vi finde ud af betalingen bagefter. Så spurgte jeg, om vi kunne hente hans ting i bilen, men han ejede ikke andet en hans meget laset skoleuniform. Så det var jo hurtigt overstået. Heldigvis fik han jo også ny skoleuniform af os. Sponsor havde givet mig penge med som de fik, og faster og Kevin gik på indkøbs rov.

Aldrig har Kevin ejet så meget. Han var selv med ude og købe tøj. Det er meget lyserødt i mellem og han var så stolt. Jeg købte en kasse til ham. Den skal de have på kostskolen til at låse deres ting ned i. Han havde fået ny madras og tæppe, sko med forskellige farvet sejl garn til snørrebånd, skopuds, bestik og service, sæbe, tandbørste, tandpasta, sengetøj, sukker, bønner, vaskefad, avokadoer, sandaler og masser tøj.

